



doperse waterwegen

special
Jongeren

Hemelvaart in Antwerpen

tekst Janneke Leerink
foto Margot Bootsma

‘Hollands welvaren’ is komend voorjaar het thema van MennoNights. Tijdens ons Hemelvaartweekend, 5 tot en met 8 mei 2016, logeren we op een prachtige boot in de Antwerpse wateren.

Geheel in stijl laten we ons meevoeren op verhalen van vroeger en nu, over het water, de stad en het doperdom. We gaan op zoek naar verhalen over elkaar en over onszelf.

Op zoek naar...

Toen de Werkgroep Midden-Nederland (WMN) afgelopen zomer besloot een nieuw pad in te slaan, was de eerste vraag die we onszelf stelden: ‘Wie zijn wij? Wij jongeren, wij doopsgezinden, wij de WMN?’ We zijn niet verder gekomen dan die ene vraag. Een vraag die niet vaak genoeg gesteld kan worden en die onlosmakelijk verbonden lijkt te zijn met de vraag: ‘Wie ben ik?’

Om alvast een antwoord te geven: Wij zijn niet langer de WMN, maar we noemen onszelf nu *MennoNights*.

‘Wie zijn wij en wie ben ik?’ staat centraal in al onze activiteiten. We zijn een club om te ontdekkingen te doen. Ontdekken wie we zijn en waar we zijn.

Kopje

Dit seizoen bezochten we de molens in Zaandam en met Hemelvaart gaan we de stad Antwerpen ontdekken. Bij MennoNights Zaandam zijn we in november geëindigd met onze blik op het water. En van daaruit gaan we verder met het verkennen van onze (doperse) roots.

In waterstad Antwerpen brengen we een bezoekje aan het Museum Aan de Stroom (MAS) en bezichtigen we de oudste drukpersen van Europa. Scheepvaart speelt een belangrijke rol in de stad Antwerpen en is ook

belangrijk (geweest) voor de Nederlanders en de doopsgezinden. We rennen over de kades van de Schelde en flaneren op de Meir. Scheepvaart, Handel, Boekdrukkunst, Vlaamse Frieten en Slagroomwafels: tijdens MennoNight Antwerpen zie je en beleef je het allemaal!

Ga met ons mee!

Ben jij tussen de 16 en 30 jaar oud en heb je af en toe zin in een goed gesprek met leeftijdsgenoten? Heb je zin in een weekend vol gekke spellen en lachbuien? Dan is MennoNights Antwerpen geschikt voor jou! Deelname aan dit fantastische Hemelvaartweekend is mogelijk voor slechts € 45,- p.p. Lukt het niet om een heel weekend te komen? Ook deze keer is het mogelijk om voor € 12,50 aan het dagprogramma deel te nemen. <<

Neem contact op met mennonights@doopsgezind.nl en word lid van onze Facebookpagina. Dan houden we je op de hoogte van het laatste nieuws. Geef je snel op! We zien je graag in mei!

95 jaar AKC • gelukkig weinig veranderd

agenda 2016

Regioweekend 10-18 jaar

- > 19 maart • Noord-Holland
- > 9 april • Utrecht
- > 28 en 29 mei • voor het hele land, Menno's Pleats, Nijhuizum
- > 10 juni • slotweekend Friese jeugd (8-25 jaar)

Algemene Kamp Commissie 9-21 jaar

- > 12, 13 & 14 februari • startweekend voor leiding
- > 15, 16 & 17 april • bijzeildagen leiding
- > 23 t/m 30 juli • **Kampweek 1**
Het Avontuur, De Uitdaging, Zeilzwerf 1, Giethoorn Nostalgie
- > 30 juli t/m 6 augustus • **Kampweek 2**
Giethoorn 1, De Uitdaging 2, Survival, Zeilen
- > 6 t/m 13 augustus • **Kampweek 3**
De Ontdekking*, Giethoorn 2, Zeilzwerf 2, De Overwinning*

* deze kampen zijn van 5-12 augustus

Voor een aantal kampen geldt een wachtlijst, voor andere kampen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer informatie: www.akckampen.nl.

Jongeren Doopsgezinde Vredesgroep

- 16-30 jaar**
- > 4, 5 & 6 maart • voorjaarsconferentie, Fredeshiem, Steenwijk-De Bult

MennoNights 16-30 jaar

- > 5 t/m 8 mei • Hemelvaartweekend Antwerpen

Vredesconferentie voor kinderen 8-14 jaar

- > 29-30 oktober • Dopersduin, Schoorl

Ze zijn op verschillende manieren verbonden (geweest) aan de AKC. Samen omvatten ze meerdere generatie AKC-ers.

tekst & foto Kalle Brüsewitz

Ze waren de jongste en oudste deelnemer van de leidingreunie, die afgelopen oktober georganiseerd werd ter ere van het 95-jarig bestaan van de kamporganisatie. 'Ze' zijn Anna-Marije De Boer (20) en Janny de Weijs-Krol (68)

Thema

Janny: 'Elk kamp werd opgebouwd aan de hand van een thema. Daar werd alles aan opgehangen. Dat thema bepaalde elk leidingteam zelf. Belangrijk was dat het thema vooral leuk was en een zekere levensles in zich had.'

Anna-Marije: 'Daar is dan echt niets aan veranderd. De diepgang van zo'n thema verschilt natuurlijk per kamp, maar ook nu draait het net zo goed om lol en om een zekere mate van zelfontplooiing. Er zijn altijd serieuze avondsluitingen, waarin het over lastige onderwerpen kan gaan. Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen op het kamp. Elk kind moet even kunnen ontsnappen aan de soms lastige thuissituatie.'

Janny: 'Dat herken ik heel erg. En dat hoorde ik ook van iedereen in mijn omgeving. Het is een kleine wereld die even buiten de echte wereld staat.'

Anna-Marije: 'Als je dat kan bereiken heb je de mooiste kampen. En dat is de meerwaarde van een AKC-kamp.'

Stunt

Janny: 'Ik heb zelf vaak een rol gespeeld in een stunt, een grap die de leiding uithaalde met de deelnemers. Mijn man en ik waren zo ooit rijksambtenaren die de kinderen op *Samen Eén* kwamen vertellen dat ze weg moesten, omdat ze vluchtelingen moesten huisvesten in het gebouw. De kinderen waren boos en verdrietig, maar begrepen het ook. Ze trapt er allemaal in!'

Anna-Marije: 'De stunt is nog steeds belangrijk. Het is heel leuk om te horen dat datzelfde soort grappen toen ook al uitgehaald werd. Dat alle kinderen erin trapt is trouwens wel jaloersmakend. Dat is ons nog nooit gelukt. Als je de helft meekrijgt is de score al hoog. Misschien zijn kinderen minder goedgevoeliger tegenwoordig, of de stunts minder goed. Maar dat laatste betwijfel ik.'

Janny: 'Misschien is het gewoon de tijdgeest. Kinderen en jongeren krijgen meer prikkels en worden daardoor misschien minder goedgevoeliger.'

Avondtune

Anna-Marije: 'Hadden jullie ook al een avondtune?'

Janny: 'Ik weet dat we elke avond *Hört ihr Herrn* zongen, bedoel je dat?'

Anna-Marije: 'Grappig, dat zingen wij

ook nog steeds elke avond. Maar ik bedoel eigenlijk een liedje dat je elke avond draait als afsluiting van de dag.'

Janny: 'Dan is er toch nog iets veranderd in al die jaren. Zoiets was er in mijn tijd niet. Wat is daar zo fijn aan?'

Anna-Marije: 'Je zit met z'n allen in een kring en je bent stil. Je luistert, samen met de leiding en je nieuwe en oude vrienden, elke avond naar dat ene liedje. Dat liedje hoort bij dat kamp en zal voor altijd bij dat kamp horen. En je eet ook fruit voor de vitamientjes.'

Janny: 'Dat klinkt wel als een mooie nieuwe traditie.'

Doopsgezind

Janny: 'Ik hoorde een paar jaar geleden veel verontrustende berichten. Er werd gesproken over het loslaten van de doopsgezinde identiteit. Dat baarde mij ernstige zorgen. De AKC is wat het is door die identiteit, en het loslaten daarvan zou in één klap alles onderuithalen. We moeten niet onderschatten hoe die doopsgezinde wortels ons hebben gemaakt tot wie we nu zijn. Ik ben blij dat dat voor iedereen nu weer duidelijk is, toch?'

Anna-Marije: 'Ja, dat is geen issue meer. Het is zo belangrijk dat die doopsgezinde achtergrond er is. Dat onderscheidt ons van andere organisaties. En het maakt dat je met mensen in aanraking komt met wie je anders nooit in aanraking zou komen. Het zorgt ervoor dat je elkaar ondersteunt in moeilijke tijden. De AKC geeft je vrienden voor het leven. Uiteindelijk heeft de AKC mij mede gevormd.'

Janny: 'Mij ook, absoluut. Het was en is gewoon een prachtige club. En dat zal hopelijk altijd zo blijven.' <<



(links)

Janny de Weijs-Krol (68)

Deed de administratie van de AKC tussen 1982 en 1985 en maakte deel uit van menige stunt. Ook haar kinderen waren jarenlang deelnemer en leider. Tegenwoordig is Janny via familieleden en vrienden verbonden aan de AKC. Op die manier is ze de afgelopen veertig jaar 'AKC-watcher'.

(rechts)

Anna-Marije de Boer (20)

Kwam in 2007 in Dopersduin via een oud AKC-er bij de AKC terecht. Na vijf kampen als deelnemster gaat ze inmiddels haar derde jaar in als leidster.



tekst Jan Willem Stenvers – foto Margot Bootsma

Anders

Dat iemand compleet anders gelooft en denkt dan jij, betekent niet dat je diegene niet kunt begrijpen, zeggen Oxana Hensbergen en Bodil Boelens. Beiden hebben dat zeer sterk ervaren tijdens het Doopsgezind Wereldcongres afgelopen zomer.

Bodil & Oxana

verzorgden op 20 december van het afgelopen jaar een kerkdienst over het Wereldcongres en bovenstaande thematiek in de doopsgezinde gemeente te Apeldoorn. Uit de preek: 'Het betekent eenvoudig dat we anderen moeten respecteren en hun behoeften en verlangens niet zo moeten waarderen als die van onszelf.'

Bodil (18 jaar)

'Je had zoveel mensen bij elkaar op het congres – alleen al veertig mensen in de Nederlandse jongerengroep. Het is dan best bijzonder om te zien dat het ondanks alle verschillen lukt om op een vredelievende manier met elkaar om te gaan. En te zien dat zoveel mensen zich één voelen.'

'Het is natuurlijk niet makkelijk om uit je eigen denkwereld te stappen en de ander te begrijpen. Overal zie je dat dat vaak niet gebeurt en dat daardoor problemen onopgelost blijven. Op het congres zag ik een beetje hoe het wél kan.'

'Steeds vroeg ik mij in gesprekken met andere doopsgezinden af: waarom denkt hij of zij dat? Ik heb namelijk ook een 'waarom'. Je kunt heel moeilijk zeggen: wat diegene zegt is niet waar. Als je de achtergrond van een ander hoorde, was wat er werd verteld vaak logisch. Ook al geloofde en dacht je zelf iets anders. Natuurlijk was ik niet tégen 'anderen' voor het congres. Maar ik heb tegen-

woordig wel makkelijker aandacht voor de andere kant van een verhaal.

'Ik heb een katholieke achtergrond, maar het doopsgezinde trok me al een tijd. Het is wat vrijer en lossers dan ik gewend ben. Ik wist al wel dat ik er me goed bij voelde, maar wilde toch weten wáár dan bij. Nu ik het wat beter heb leren kennen kan ik zeggen dat ik me er thuis bij voel.'

Oxana (19 jaar)

'Ik kom mijn hele leven al in Dopersduin, maar eigenlijk had ik het daar nooit met iemand over geloof. Daarbuiten kwam het onderwerp helemaal niet ter sprake. Ik had bijna nooit een kerk bezocht. Op reis ging het binnen de Nederlandse groep wel veel over geloof en doopsgezinden. Ik was niet de enige die nog niet alles voor zichzelf helder had en er was alle ruimte om dat te delen. Het besef dat dat kon vond ik al heel fijn.'

'Een stel Afrikanen wilde graag hun verhaal doen aan mij. Over sommige dingen die ze vertelden dacht ik echt heel anders. Maar ze waren ook geïnteresseerd in mijn verhaal. Ik vond het toen wel heel bijzonder dat we elkaars visie respecteerden en het gewoon over de verschillen konden hebben.'

'Ik ben nog erg zoekende naar hoe geloof in elkaar zit voor mezelf. Daarom ben ik benieuwd hoe het bij anderen zit. Als ik er mensen naar vroeg op het congres, was ik het niet gelijk met ze eens maar begreep ik de gedachtegang wel. Oudere deelnemers vonden het moeilijker om anderen zo te benaderen, merkte ik soms. Misschien komt dat doordat ze dingen wat duidelijker hebben voor zichzelf.'

'Misschien verandert mijn houding ook wel als ik wat zekerder ben over mijn eigen ideeën. Voor nu weet ik alleen dat ik verder wil zoeken naar wat geloof en doopsgezind zijn voor mij betekent.' <<