

Tegenreactie Fulco van Hulst n.a.v. *Geen vrede met vlees eten*

Oei, dat was even slikken. Die reactie had ik zagezegd niet aan zien komen. En ik betreur het dan ook oprecht dat broeder en zuster Maat-Hanje zich zo gekwetst hebben gevoeld door mijn bijdrage in Doopsgezind NL. Het is nooit mijn bedoeling geweest hier met de beschuldigende vinger naar de veehouderij te wijzen. De vraag die ik aan de orde wilde stellen, namelijk de vraag of ons dopers vredesgetuigenis wel te rijmen is met onze vleesconsumptie, gaat ons allemaal aan. Mijn oproep is dus allereerst gericht aan onszelf als consumenten. Ik vind dat we ons bewuster moeten worden van wat de consumptie van vlees met zich meebrengt – en ons daarbij af moeten vragen wat dat betekent voor het milieu, het wereldvoedselvraagstuk en het dierenwelzijn. En vervolgens zouden we ons moeten afvragen hoe dat zich verhoudt tot onze identiteit als vredeskerk. Daarmee wil ik niet meteen zeggen dat we allemaal vegetariër moeten worden. En ik wil evenmin zeggen dat alle veehouders verkeerd bezig zijn.

De dialoog is er niet echt bij geholpen wanneer ik nu allerlei tegenwerpingen ga maken tegen de argumenten van broeder en zuster Maat-Hanje. Een ‘welles-nietes’ discussie via de website of via de kolommen van Doopsgezind NL zal ons niet dichterbij elkaar brengen – en past voor mijn gevoel ook niet bij de wijze waarop we de dialoog moeten voeren. Veel liever neem ik daarom de uitnodiging aan om langs te komen op het bedrijf van de familie Maat-Hanje, in de hoop dat we dan aan de keukentafel een open gesprek met elkaar kunnen hebben.

Fulco van Hulst