



doopsgezind.nl

02 • 2017

special
Jongeren

Ceremoniemeester

‘Ik ben ervan overtuigd dat iedereen iets te vertellen heeft en ik hoop mensen op een pakkende manier aan het denken te zetten.’

Janneke Priester is 29 en volgt de lekenprekerscursus die inmiddels zijn vijfde seizoen ingaat.

Janneke komt uit een echte doperse dynastie. ‘We gebruiken het *Dienstboek ten behoeve van de doopsgezinde gemeenten*, dat mede is opgesteld door mijn opa Wim Bakker! Dat vind ik mooi. Daaruit leren we over liturgie en wat de reden is voor een dergelijke opbouw in een dienst. Ook leren we hoe je presentatievaardigheden kunt ontwikkelen. We hebben het staan op de kansel ge oefend in de Singelkerk. Hoe is je stem, wat doe je met je handen en welk voorleestempo houd je aan? Hoe kijk je de mensen rechts en links aan, zonder dat het lijkt alsof je naar een tenniswedstrijd kijkt?’

‘Ik merk dat het ook allemaal zeer bruikbaar is in mijn dagelijks leven. Voor mijn werk moet ik regelmatig

presentaties en cursussen geven, dus stevig en duidelijk voor een groep staan is voor mij een hele fijne oefening. Ook op de AKC-kampen die ik begeleid is het belangrijk om duidelijk en boeiend tegen een groep te blijven praten. Een mooie bijkomstigheid is dat ik, door het volgen van de cursus en het vertellen erover, tot interessante gesprekken kom met collega's en vrienden over doopsgezind zijn en het op de kansel staan van leken. Ik draag het doopsgezind gedachtegoed graag uit, en die gesprekken helpen mij weer om mijn gedachten aan te scherpen. De cursus zorgt ervoor dat ik nog beter snap wat doopsgezind zijn is en waar ik naar luister in een zondagse dienst. Dat zal mij gaan helpen bij alles wat ik doe en natuurlijk ook als ik zelf op de kansel sta.’

‘Mijn moeder heeft mij al benaderd om in de kerk in Leiden te komen preken en ik werd geapt of ik op de conferentie van WereldWerk een kerkdienst wilde doen. Dan begint het proces van het maken van een preek en het samenstellen van een dienst. In welke gemeente sta ik en wat vinden ze daar interessant? En minstens zo belangrijk: het begrijpen, interpreteren en toepassen van de ‘ongeschreven’ regels. Maak ik wel of geen gebruik van de open ruimte? Wie steekt de kaars aan, blaas je die wel of niet uit? Drinken we koffie na afloop? Welke liederen kent de gemeente wel, welke niet? Hoe zorg je voor een soepele wisselwerking met de kerkenraad, de organist en de gemeente? Je bent eigenlijk een ceremoniemeester die alles soepel moet laten verlopen, met als hoogtepunt een speech die ook nog eens hout moet snijden.’ <<

tekst Kalle Brüsewitz
foto Joke van der Heide

Over *peace*, of zoiets...

De eerste editie van de kinderconferentie, oktober vorig jaar, was een maand van tevoren al helemaal vol. Er was een gevarieerd programma rondom thema's als klimaat en vrede, met als gast onder meer Siemon de Jong van het tv-programma *Taarten van Abel*. Maar wat vonden de kinderen er eigenlijk zelf van?

tekst Johan Tempelaar – foto's Jasper Pondman

Hugo Friso, Den Haag (9 jaar)

'Ik vond het spannend en leuk om erheen te gaan. Allebei. Spannend omdat er allerlei mensen waren. En leuk omdat ik naar het klimduin kon en leuke activiteiten kon doen. Ik kende al een paar andere kinderen, zoals Marre, en toen ik er was probeerde ik nieuwe vrienden te maken. De conferentie ging over plastic soep en de anti-natuurvervuiling. En over *peace* of zoiets. Greenpeace? Over vrienden maken, elkaar leren kennen, leuke activiteiten doen.'

'Ik heb een paar nieuwe dingen geleerd. Eén blikje per dag langs de straat opruimen, dan heb je eigenlijk al genoeg gedaan om plastic soep te voorkomen. Na de conferentie heb ik rotzooi op straat geprikt. In de klas heb ik verteld dat iedereen per dag iets moet opruimen buiten. Maar dat meer opruimen nog beter is voor de natuur. Ook dat dieren niet verstrikt raken in plastic. De volgende kinderconferentie wil ik graag iets met uitvinden. Met elektriciteit en tandwielen en zo.'

Dijs, Amsterdam (11 jaar)

'Ik ging naar de kinderconferentie omdat mijn moeder mij daar ineens voor had aangemeld. Ik was nog nooit in Dopersduin geweest, maar kende Imme, Madelief, Rakis en Imme, Hendrikje en Adriaan al. Van tevoren vond ik het vooral spannend, maar ik had er ook zin in. Toen ik er was, moest ik meteen naar mijn groepje en dat was wel prettig want anders hang je maar zo rond. Ik had een erg leuk groepje.'

'De conferentie ging over dingen die de wereld beter kunnen maken, zoals vrede en dingen die goed zijn voor de natuur. En dan vooral over dat kinderen daar anders over nadenken. De activiteit van 'hoe reist een banaan' vond ik het leukst. Daar heb ik nieuwe dingen geleerd, zoals wat Greenpeace is en dat allerlei dingen helemaal niet biologisch zijn en hoe je daar op kan letten. Het nachtspel vond ik ook heel leuk.'

'Ik heb het niet heel erg een vervolg gegeven. Plastic rapen deed ik al af en toe. Want ik had ook al zo'n raper. Ik heb wel nieuwe vrienden gemaakt. Ik weet niet of ik ze nog eens zal zien. Misschien als er weer zo'n conferentie is. Ik zou misschien wel weer willen gaan, waarschijnlijk geeft mijn moeder me weer gewoon op.'

Emma, Bennebroek (11 jaar)

'Het leek mij leuk om naar de kinderconferentie te gaan, ik vond het een uitdaging omdat het iets nieuws was. Ik kende nog geen andere kinderen, alleen Johan en Laura van de leiding. Mijn opa en oma brachten mij, ik vond het wel jammer dat papa en mama er niet bij waren, maar was wel meteen blij. Ik ging ook naar de conferentie omdat Siemon van Taarten van Abel kwam. Zijn workshop presenteren vond ik het leukste en op de persconferentie heb ik een deel van de presentatie gedaan en vragen beantwoord.'

'De conferentie ging over hoe je met het milieu omgaat en met elkaar. Na de conferentie ben ik samen met mijn broertje Ruben afval gaan oprapen, we hadden echt emmers vol! Ik heb ook aan klasgenoten verteld over



zwerfafval. Die zeiden dan soms: "Ja, maar dat kleine beetje dat jij oprappt maakt toch niet uit?"'

'Het samenzijn met andere kinderen was erg fijn. Dat was gezellig en leuk ik heb heel veel gelachen. Ik heb ook niet zo veel geslapen, want het was veel te gezellig! Volgende keer wil ik weer komen en dan komt mijn broertje ook mee en misschien ook wel een vriendin!'

Marre, Amersfoort (8 jaar)

'Mijn moeder dacht dat het leuk voor mij was en zelf vind ik het ook erg leuk om naar Dopersduin te gaan. Daar kom ik al vanaf dat ik een baby ben, en ik kende al wel andere kinderen. Toen ik er was vond ik het wel spannend, want ik kende de meisjes met wie ik op de kamer sliep niet, maar later werden we dikke vriendinnen.'

'Het ging over plastic soep en over hoe we kunnen zorgen dat we niets meer in de zee gooien. Iemand vertelde dat sommige mensen heel veel opruimen en dat zien andere mensen en die denken dan: dat kan ik niet, dat ga ik niet doen! Maar als je iemand één ding ziet opruimen, dan denk je, dat kan ik ook! Soms ruim ik nu ook een plasticje op, maar meestal vergeet ik het. En ik heb geleerd over waar eten wordt gemaakt.'

'Het leukste vond ik het kussengevecht op de slaapkamer! Het is leuk om met anderen op de kamer te liggen en nog even te praten en lol te maken. Dat we moesten presenteren vond ik niet zo leuk. Een volgende keer zou

het leuk zijn om iets met eten te doen, dat we dingen gaan proeven. Dat we zelf dingen gaan bakken. En dat we hutten gaan bouwen.'

Jesper, Zwolle (13 jaar)

'Er gingen een paar bekenden naar de conferentie en de workshops leken me wel leuk. Ik vond het niet echt spannend om te gaan, ik kende al best veel mensen en ik was ook al vaker op de plek geweest. Toen ik binnenkwam, dacht ik: wat veel aardige mensen en iedereen was gezellig aan het praten. Het was een gezellige drukte.'

'De conferentie ging over vrijheid, andere culturen en hoe je goed met de aarde om kan gaan. Ik vond eigenlijk alles heel leuk. Het was allemaal heel gezellig, niet saai. Het was erg afwisselend, daardoor bleef het boeiend. Soms was de organisatie een beetje rommelig, maar dat was niet vervelend. Echt nieuwe dingen heb ik niet geleerd, wel dingen die specifieker werden. Bijvoorbeeld over de natuur, dat het zelfs al helpt als je één stukje plastic opruimt. Ik raap nu zelf wel vaker plastic op, maar ik heb niet in de klas verteld hoe het was.'

'Ik heb ook nieuwe vrienden gemaakt. Ik weet niet of ik die nog eens zal zien. Misschien weleens op een volgende conferentie. Ik zou dan wel meer willen weten over vluchtelingen of over het milieu, dat lijkt me ook heel leuk. Ik wil andere kinderen zeker aanraden om bij een volgende kinderconferentie mee te gaan.' <<

welcome in the global village!

Ontmoetingen met andere culturen en denkwijzen zijn ervaringen om nooit te vergeten. Op avontuur en de wereld zien binnen het wereldwijde doopsgezinde netwerk? Mee met een georganiseerde projectreis of tijdens je eigen (wereld)reis een doopsgezind project bezoeken? Menno's Global Village verbindt nationale en internationale initiatieven en biedt zo jongeren de reis van hun leven!

Binnenkort op de agenda

1 t/m 6 maart | European Convergence van Christian Peacemakers Team, Yorkshire (Engeland)

25 mei t/m 2 juni | Conferentie Global Anabaptist Peacebuilders Institute, Fresno (Californië, Verenigde Staten)

17 t/m 26 juli | Polenreis met de Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen

Staat jouw droomreis er niet tussen? Of ga je zelf al reizen en vind je het leuk om een 'doopsgezind' project te bezoeken? Wij verbinden je graag aan plaatselijke doopsgezinde gemeenten of projecten in jouw land van bestemming. Kijk op www.mgv.doopsgezind.nl en houd onze Facebook-pagina in de gaten!

agenda

2017

Regioweekend

10-18 jaar

- > 4 maart • Midden-Nederland
- > 25 maart • Noord-Holland
- > 20 mei • gezamenlijk (slot)regioweekend • Giethoorn

Algemene Kamp Commissie

9-21 jaar

- > 7 april • bijzeildagen leiding
- > 21-28 juli • **kampweek 1**
- > 29 juli-5 augustus • **kampweek 2**
- > 5-12 augustus • **kampweek 3**

Jongeren Doopsgezinde Vredesgroep

16-30 jaar

- > 10-12 maart • conferentie over 'kleding'

MennoNights

16-30 jaar

- > 25-28 mei • Hemelvaartweekend Straatsburg
- > 10-13 mei 2018 • reis naar MERK, Frankrijk

Startweekend

16-30 jaar

- > 15-17 september • startweekend jeugdwerk • Giethoorn

Check

jongeren.doopsgezind.nl voor meer informatie en een actueel overzicht van de activiteiten. Je kunt je daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt (homepage, onderaan het rechtermenu).

en route!

Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. In mei 2018, met hemelvaart, vindt er in Frankrijk een Europese doopsgezinde conferentie plaats. De Mennonitische Europäische Regionalkonferenz, kortweg MERK, wordt elke zes jaar georganiseerd, steeds in een ander land. Deze tiende editie van de MERK wordt gehouden in Montbéliard, circa 60 km ten oosten van Parijs.

Op de MERK komen leden en belangstellenden van doopsgezinde gemeenten uit heel Europa bij elkaar. Overdag is er een programma met workshops, vieringen en activiteiten, 's avonds een aanvullend jongerenprogramma. Namens de Nederlandse jongeren doet Marijke Stenvers mee aan de voorbereidingen.

Meer informatie volgt, maar wie alvast een indruk wil krijgen of foto's van de vorige editie in Zwitserland wil zien, kan terecht op cmez2018.com/nl

wat doe jij deze zomer?

Ook dit jaar stroomden de aanmeldingen voor de kampen van de AKC binnen. Nauwelijks zes minuten na het openstellen van de inschrijving zat de helft van de kampen al vol. Alle aanmeldingen zijn inmiddels verwerkt en alle deelnemers hebben een bevestigingsmail gehad. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar en wel op de kampen *Uitdaging 1* (11-12 jaar), *Uitdaging 2* (13-14 jaar), *Survival* (14-16 jaar) en *Zeilzwerf 2* (16-17 jaar).

Wil jij mee op één van die gave en gezellige kampen, ga dan snel naar akckampen.nl en meld je aan!