



Nieuwe energie

special Jongeren

Twee keer per jaar organiseert de JDVG een conferentie. Dit najaar komen daar de thematiek en ervaringen rondom het Wereldcongres aan bod.

tekst Johan Tempelaar
foto Janneke Timmerman

rechts op de foto: Marijne Stenvers

Drie van de vier bestuursleden van de JDVG, de Jongeren Doopsgezinde Vredesgroep, gingen mee met de jongerenreis naar Amerika. Ook namen zij deel aan de daaraan voorafgaande jongerentop, de Global Youth Summit, met als thema *Called to Share: my gifts, our gifts*. Marijne Stenvers was een van hen: 'Wat ik heel bijzonder vind, is dat je met mensen uit zoveel verschillende landen en culturen bij elkaar komt en dat het toch als één groep voelt, ook al spreek je lang niet iedereen persoonlijk. Je bent toch allemaal doopsgezind en ook al ben je 'anders doopsgezind', het voelt als een soort familie.'

'Het was erg interessant om te praten met jongeren die uit een land komen waar vrede niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland, of waar veel onrecht plaatsvindt. Naar om te horen, maar ook knap hoe zij proberen 'gewoon' door te leven, bijvoorbeeld door tóch naar het Wereldcongres te komen. Een aantal mensen heeft geen visum om Amerika in te mogen gekregen, omdat er op landenniveau spanningen of conflicten zijn. Daar werd over gesproken, en voor die mensen werd gebeden. Dat was best aandoenlijk, dat er ook werd gedacht aan de mensen die er niet waren.'

Op de najaarsconferentie van de JDVG en Doopsgezind WereldWerk, 23-25 oktober op Dopersduin, doen de

jongeren verslag van hun reis. Zij willen dan vooral ingaan op wat ze aan ideeën en gedachten hebben 'meegenomen' vanaf het congres. Daarnaast spreekt Marijne de hoop uit dat er vanuit die groep nieuwe bestuursleden voor de JDVG naar voren zullen komen. Marijne: 'Een paar mensen die nog niet eerder naar onze conferentie zijn geweest, zeiden dat ze dit keer ook komen. Heel erg leuk dat er nu weer een nieuwe groep aankomt. Zeker omdat het huidige JDVG-bestuur er al een paar jaar zit. Het is goed en ook nodig dat daar weer nieuwe energie in komt, en in die groep zitten mensen die het stokje van ons kunnen overnemen.'

Marijne is zelf zo'n drie jaar actief bij de JDVG en geeft aan dat ze veel heeft opgestoken in die tijd. Bijvoorbeeld op de conferenties en door het Wereldcongres, maar ook door haar inzet voor MasterPeace in het seizoen 2013-2014. 'Het hele idee achter MasterPeace spreekt me enorm aan, en het was echt heel tof om te doen. Een jaar lang met alle jongerenorganisaties voor één project gaan, anderen daarbij betrekken en samen iets moois maken, met mensen uit het hele land. En ik heb geleerd hoe je het moet aanpakken om dat allemaal te organiseren. Ik ben heel trots op wat we met elkaar bereikt hebben en zou zo iets zeker nog een keer willen doen.' <<



Nagenieten

tekst Kalle Brüsewitz & Jan Willem Stenvers

Hanneke, Jonathan en Sophia bezochten voor het eerst het Doopsgezind Wereldcongres en het daaraan voorafgaande Jongerencongres. Ze bewogen zich tussen zeventuizend dopersen uit de hele wereld, van liberaal tot conservatief en van ingetogen tot evangelisch. Hoe beleefden ze dat?

Sophia Mons (17)

'Ik vond het heerlijk om in mijn eentje, of met net gemaakte vrienden, rond te lopen en rond te kijken en mensen te ontmoeten. Het Engels spreken beviel me goed en het was heerlijk om in een internationaal gezelschap te zijn en van anderen te leren. Ik heb van het congres geleerd dat ik geen vooroordelen moet hebben. Je kan met werkelijk iedereen vrienden worden, ook al verschill je

misschien zeer sterk van elkaar. Ik ben bijvoorbeeld vriendinnen geworden met een zeer conservatief en traditioneel gekleed meisje uit de Bruderhof-community. We hebben niet alleen van elkaar geleerd, maar ook enorm hard gelachen en goede gesprekken gehad.

'Het moment waarop alle Noord-Amerikaanse jongeren onverwacht in een cirkel rond de niet-Noord-

Amerikanen gingen staan, zal mij het meest bijblijven. Het licht werd gedempt, en plotseling zongen ze uit volle borst, in harmonie *hymne 606* (het *national anthem*, 'volkslied', van Mennonieten in Amerika). Met open mond zat ik te luisteren naar het vierstemmige gezang van zo'n driehonderd jongeren die allemaal hetzelfde nummer uit hun hoofd kenden. Ik was diep onder de indruk en kon met moeite mijn tranen in bedwang houden.

'Ik vond het heel bijzonder om andere anabaptisten van over de hele wereld te ontmoeten. Het heeft me zeker aan het denken gezet over mijn eigen geloof en wat ik van andere mensen kan leren. Vooral de verschillende *worships* (vieringen) uit verschillende continenten vond ik mooi. Thuis vertel ik anderen zeker dat ze over zes jaar zelf naar Indonesië moeten gaan om dit mee te maken. De sfeer op het congres was zo fijn en het is een perfecte gelegenheid om nog eens goed te beseffen wat je gelooft en hoe

Doopsgezind Wereldcongres en Jongerencongres

je dat in de praktijk kan brengen. En het is een mooie gelegenheid om een stukje van de wereld te leren kennen.'

Jonathan de Vries (bijna 18)

'Het congres heeft voornamelijk mijn kijk op de doopsgezinden als een geheel veranderd. Mijn rooskleurige kijk heeft zich toch met wat grijs-tinten vermengd. Hoewel de Global Youth Summit echt prachtig was en ik momenten heb beleefd die me voor de rest van mijn leven zullen bijblijven, was de sfeer anders dan ik thuis gewend was. Het begon met een aantal diensten waarin het vooral om dansen, zingen en klappen draaide. Niet dat ik daar een probleem mee heb, integendeel zelfs. Maar veel van de sprekers die vervolgens aan het woord kwamen, waren toch wat meer overtuigd van de eeuwige aanwezigheid van Jezus dan ik en andere Nederlanders.

wereld, en tijdens de Youth Summit was er geen saai moment. Ik heb bijvoorbeeld midden in de nacht, samen met een vriendin en twee beveiligers van het terrein waar we sliepen, een discussie gehad over pacifisme en het bestaan van Jezus.

'Ondanks de 'conservatieve' tegenvallers zou ik de eerstvolgende keer zeker weer gaan. Tijdens deze drie weken heb ik de tijd van mijn leven gehad en ik waardeer de nuchtere, Nederlandse kijk op religie nu meer dan voorheen. Ik raad iedereen aan alvast wat geld te sparen zodat ik je over zes jaar misschien ook tref.'

Hanneke Sielcken (22)

'Iets minder dan een jaar geleden kreeg ik te horen dat de ADS een jongerenreis organiseerde rondom het Wereldcongres in Harrisburg. Het leek me een interessante en

ik van eten houd, maar vooral omdat het goede momenten waren om een wildvreemde te leren te kennen en naar zijn of haar verhaal te luisteren. Zo ging ik de laatste avond van het Wereldcongres tegenover een traditioneel geklede mevrouw zitten. We raakten aan de praat en ze bleek bioloog te zijn in dienst van het Mennonite Central Committee. Ze onderzoekt genetische afwijkingen die voorkomen in Mennonite-gemeenschappen in Amerika. Ze vertelde dat in sommige gemeenschappen de *gene pool* (genenpoel, genetische samenstelling van een bepaalde populatie of groep, red.) zodanig ondiep is dat je al snel op huwelijken met familieleden stuit.

'Tijdens de gesprekken aan de eettafel kwam ik erachter hoe het eraan toegaat in andere landen op het gebied van onderwijs, tolerantie

'Met open mond zat ik te luisteren naar het vierstemmige gezang van zo'n driehonderd jongeren'

Daarbij ondersteunde een aantal sprekers stellingen waar ik echt niet achterstond, stellingen met betrekking tot vrouwen en de voorwaarden waar je aan moest voldoen om 'echt' doopsgezind te zijn.

'Op zich begrijp ik dat je overal God en Jezus in wilt zien, maar het werd mij een beetje te negatief-conservatief. Op een gegeven moment zei een Afrikaanse dominee op het podium bijvoorbeeld dat vrouwen die er wat riskant gekleed bijlopen er ook 'naar vragen'. Gelukkig kwam deze houding vooral van de wat oudere aanwezigen en waren de jongeren toch echt een stuk liberaler. Ik heb me dan ook eindeloos vermaakt met jongeren uit alle hoeken van de

leuke manier om de Verenigde Staten te leren kennen en om erachter te komen wat doopsgezind zijn nou eigenlijk betekent. Ik besloot mee te gaan, zonder echt te weten wat ik kon verwachten.

'Tijdens het congres leerde ik over de verschillende groepen anabaptisten en hun opvattingen. Al snel merkte ik dat 'wij Nederlanders' gemiddeld liberaler zijn dan de anderen. Binnen onze groep ontstonden gesprekken en discussies over manieren van geloven. Ik kwam erachter dat 'vrij in het christelijk geloven' zeker van toepassing is op de doopsgezinde gemeenschap. 'Vrijwel alle eetmomenten waren voor mij hoogtepunten. Niet alleen omdat

en tradities. Het heeft me doen beseffen dat ik iemands standpunt niet direct mag veroordelen, omdat ik zijn achtergrond niet ken. En dat het belangrijk is om het gesprek open te houden, om zo meer van elkaar te kunnen leren. Zowel het jongerencongres als het 'grote' congres riepen vragen bij mij op als: wanneer kun je jezelf doopsgezind noemen? Wanneer geloof je in God? Kun je ook een beetje in God geloven? Het zijn vragen waar ik nog geen antwoord op heb gevonden en die nog steeds in m'n hoofd zitten. 'Thuis kon ik maar moeilijk uitleggen hoe het was geweest. Ik bleef vooral steken op woorden als 'bijzonder, leuk en inspirerend'. Het heeft me zeker stof tot nadenken gegeven!' <<



grote reünie

Dit jaar bestaat de kamporganisatie AKC 95 jaar. Om dat te vieren wordt een grote reünie georganiseerd. De start is op vrijdagavond 9 oktober. Die reünie is bedoeld voor alle (oud)leiding van de AKC. Alle generaties zijn uitgenodigd. En die zullen elkaar nodig hebben om de pubquiz te winnen! De zaterdag en zondag daarna is er een reünie voor alle kampen tegelijk. Het wordt een weekend met te gekke spellen en heel veel ouderwetse AKC-gezelligheid. Deze gigageweldige reünie vindt plaats in een mooie locatie in Vierhouten. We kunnen vast verklappen dat het dit jaar een heel kleurrijk thema zal zijn. Ben jij dit jaar mee geweest met de AKC? Houd dan je mail in de gaten voor de officiële uitnodiging en bereid je vast voor op een weekend vol feest dat je niet wilt missen! www.akckampen.nl

startweekend: LEEF!

Voor iedereen van 16 tot 30 in en rond de doopsgezinde wereld wordt op 18, 19 en 20 september het startweekend georganiseerd. De samenkomst is op Samen Een in Giethoorn, met feest en stilte, muziek en theater, spel en ontmoeting. Jongeren uit het land bereiden dit weekend mede voor.

Kosten € 40,- p.p. Opgave uitsluitend door te mailen naar Joke van der Heide: joke.vanderheide@ads.nl. Er zijn maar vijftig slaapplekken, dus geef je nu op! De lijst waar je op komt te staan houdt de chronologische volgorde aan van binnenkomst van de mails. Na opgave krijg je meer info over wat je moet meenemen en over de route. <<

agenda 2015-2016

Regioweekenden

10-18 jaar, Friesland 16+

2015

- > 5 & 6 september • Noord-Holland
- > 19 & 20 september • Utrecht
- > 25 september • Friesland
- > 30 oktober • Friesland
- > 21 & 22 november • alle provincies

2016

- > 15 januari • Friesland
- > 23 & 24 januari • Groningen/Drenthe
- > 30 & 31 januari • Utrecht
- > 11 maart • Friesland
- > 19 & 20 maart • Noord-Holland
- > 9 & 10 april • Utrecht
- > 28 & 29 mei • alle provincies

WereldWerk/JDVG

2015

- > 23, 24 & 25 oktober; Dopersduin, Schoorl

Najaarsconferentie rondom talent, talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap, georganiseerd door de Jongeren Doopsgezinde Vredesgroep (16-30 jaar) en jongvolwassenen (30+), in samenwerking met Doopsgezind WereldWerk. Met oppas (0-4 jaar) en kinderprogramma (4-15 jaar).

2016

- > 4, 5 & 6 maart; Fredeshiem, Steenwijk Voorjaarsconferentie

Algemene Kamp Commissie

2015

- > 9 oktober • (oud-)leidingreünie
- > 10 & 11 oktober • grote reünie kampen

2016

- > 12, 13 & 14 februari • startweekend voor leiding
- > 15-16-17 april • bijzeildagen leiding

Gezamenlijke activiteiten

2015

- > 4, 5 & 6 september • startweekend jeugd Friesland (8-25 jaar)
- > 18, 19 & 20 september; Samen Eén, Giethoorn • startweekend jeugdwerk 16-30 jaar

2016

- > 5, 6 & 7 mei - slotweekend Hemelvaart van de Werkgroep Midden Nederland (16-30 jaar)
- > 10 juni - slotactiviteit jeugd Friesland (8-25 jaar)

Check jongeren.doopsgezind.nl voor meer informatie en een actueel overzicht van de activiteiten.